

# JACK OCH BÖNSTJÄLKEN



# Jack och bönstjälken

Jack och hans mor var mycket fattiga. De bodde i en liten stuga. Det enda de ägde var en ko.

- Vi har inget att äta eller dricka, suckade mamman.
- Vi kan sälja vår ko, sa Jack.
- Okej, imorgon får du gå till marknaden och sälja vår ko, sa mamman.



Tidigt i gryningen gick Jack till marknaden med deras ko. Han hade inte gått långt förrän han träffade en gammal man.

- Vilken fin ko du har där, sa den gamle mannen. Vart ska du gå med kon?
- Jag ska gå till marknaden för att sälja min ko, sa Jack.
- Då behöver du inte gå längre. Jag köper kon, sa den gamle mannen.

Den gamle mannen grävde djupt ner i sin ficka och tog fram fem torkade bönor. Han gav bönorna till Jack.

- Det här är magiska bönor, sa den gamle mannen. Plantera bönorna idag så kommer du att se en bönstjälk som når ända upp till molnen imorgon.
- Wow det låter fantastiskt, sa Jack.

Jack tog emot bönorna och överlämnade kon till den gamle mannen och sprang iväg hemåt.

- Du är tillbaka tidigt, sa hans mamma. Hur mycket fick du för kon?

Jack öppnade sin hand och visade henne de magiska bönorna. Hans mor blev rasande. Hon kastade bönorna på marken och skickade upp Jack på hans rum.

- Tack vare dig finns det ingen middag! skrek hon.

Jack var ledsen och gömde sig under sin filt. Han kände sig dum för att han varit så lättlurad. Det blev natt och han somnade trots att han var hungrig.

Nästa morgon när han vaknade var rummet fortfarande mörkt. Konstigt tänkte Jack och gick fram till fönstret. En enormt stor och tjock stjälk med massor av blad täckte för ljuset. Jack rusade ner för trapporna och stötte ihop med sin mor.

- Vad har du gjort med min trädgård? ropade mamman.

Jack rusade förbi henne. Utanför såg han en jättestor bönstjälk som sträckte sig ända upp till molnen. Han bestämde sig för att klättra upp på den. De vridna skotten blev en utmärkt stege att klättra på.



Snart var han så högt upp att när han tittade ner såg han sitt hus som en liten prick. Han kände sig ganska yr, men han fortsatte att klättra. Han kom högre upp och till slut såg han ett enormt slott som svävade på ett moln. Jack klättrade upp på molnet när han hörde en liten röst.

- Var försiktig, sa en liten figur med vingar och en trollstav.

En hemsk jätte bor i slottet, varnade älvan.

- Jag är inte rädd, sa Jack. Jag ska besöka jätten.



Jack stegade iväg med stora kliv mot slottet. Plötsligt öppnades dörren till slottet. Jack gömde sig bakom en blomkruka. En jättekvinna kom ut med en stor vattenkanna och började att vattna blommorna. Jack fick vatten över hela sig.

- Hjälp jag drunknar! ropade Jack.

- Åh, jag är ledsen jag såg dig inte, sa jättekvinnan. Kom in så får du torka dig.

Nu satt Jack på köksbordet i jättens slott.

- Är du hungrig? frågade jättekvinnan.

- Ja, det är jag, sa Jack.

Jack smörade smör på sin tredje smörgås när han hörde ett dånande vrål.

- Å nej det är min man, ropade jättekvinnan. Om han ser dig blir du frukost. Hon gömde Jack i en tom tekanna. Tunga fotsteg skakade hela rummet.

- Jag känner lukten av en liten ung man, sa jätten. Jag ska mala sönder hans ben till mjöl och sedan baka bröd på det.

- Jag är säker på att du kan göra det min kära, sa jättens fru. Men ät din frukost först.

Jätten glömde snart bort Jacks lukt. Han åt och han åt och när han var klar med maten bad han sin fru att hämta hans höna.

Jack lyfte långsamt på tekannans lock och såg då en liten höna som satt i jättens hand. Jack såg hur hönan lade ett glänsande gyllene ägg. Sedan gäspade jätten stort. Han vilade sitt huvud mot bordet och snart hade han somnat och snarkade ljudligt.



Dags att fly, tänkte Jack. Han klättrade ut ur tekannan och föll ner på bordet bredvid höna.

- Du kommer med mig, sa Jack till hönan.

Jack tog tag i hönan, gled ner för duken och sprang mot dörren som hade en liten glipa nedtill. Jack klämde sig under dörren med hönan i ett stadigt grepp i sin hand. En jättestor hund skällde högt men Jack fortsatte att springa. Han hörde jättens ilska vrål och sprang ännu snabbare.

Äntligen såg han bönstjälken. Jack kastade sig på den och klättrade ner så fort han kunde.



När Jacks mamma såg hönan blev hon glad över att få höna till middag. Men Jack förklarade att det var en speciell höna.

- Hönan kommer att göra oss rika. Hon lägger gyllene ägg, sa Jack.  
Hönan lade ett guldägg i veckan och för det köpte Jack och hans mor allt som de behövde.

En morgon låg Jack i skuggan av bönstjälken, när han kände lukten av stekt korv. Han tittade på bönstjälken och bestämde sig för att det var dags att ge sig av på ett nytt äventyr. Jack klättrade upp för bönstjälken och efter ett tag hade han nått upp till molnen. Han följde lukten av korv till jättens kök och kröp under dörren. Jättens fru visslade glatt vid spisen.

- Snälla, skulle man kunna få lite korv? frågade Jack artigt.  
- Ge dig iväg. Den förra pojken som var här stal min mans höna, sa jättens fru. Om han hittar dig här slukar han dig.  
- Förlåt att jag störde, sa Jack.  
- Vänta jag kan nog hitta något åt dig att äta innan du går, sa hon vänligt.  
Plötsligt hörde Jack jättens tunga steg och han dök ner och gömde sig i sockerskålen.

- Jag känner lukten av en ung man! vrålade jätten.  
- Du inbillar dig bara saker, sa hans fru. Jag hämtar din harpa. Det kommer att lugna dig.



Hans fru lade en liten, gyllene harpa på bordet. Den spelade lugnande låtar, alldeles utav sig själv. Jätten satte sig ner och slöt ögonen och snart snarkade han.

- Snabbt ge dig iväg, viskade hans fru.

Jack hoppade ut från sockerskålen. När han såg den vackra harpan, lade han den under armen och flydde. Musiken slutade och jätten vaknade.

- Jag ska krossa dina ben, din lilla tjuv! vrålade jätten.



När Jack skyndade sig nerför bönstjälken började den att svaja. Jätten höll också på att klättra ner.

- Hämta pappas yxa, skrek Jack till sin mamma nere på marken.

När Jack kom ner på marken grep han snabbt tag i yxan och började att hugga ner bönstjälken. Plötsligt hördes ett väldigt brak. Hela bönstjälken störtade till marken och jätten slängdes iväg över kullarna. Ingen såg någonsin jätten igen. Med en höna som lade gyllene ägg och en vacker spelande harpa levde Jack och hans mamma lyckligt. Men ibland hände det att Jack stirrade på den lilla bönstjälken och önskade att den skulle växa upp igen.



# Frågor till Jack och bönstjälken



1. Vad var det enda som Jack och hans mor ägde?

-----  
-----

2. Vad gjorde Jack med kon?

-----  
-----  
-----

3. Vem mötte Jack på vägen till marknaden?

-----  
-----

4. Vad fick Jack utav den gamle mannen?



-----  
-----  
-----

5. Vad hände när Jack kom hem igen?

-----  
-----  
-----  
-----

6. Vad såg Jack utanför fönstret nästa morgon?

-----  
-----

7. Vad fanns det för något vid bönstjälkens topp?

-----  
-----

8. Vem bodde i slottet?

-----  
-----

9. Varför var Jack blöt?

-----  
-----

10. Vad kunde jättens höna göra?



-----  
-----  
-----

11. Vad stal Jack hos jätten den andra gången han besökte hans slott?

-----  
-----  
-----

12. Hur gick det för jätten i slutet av berättelsen?

-----  
-----  
-----







## KORSORD

### Jack och bönstjälken



#### LODRÄT

1. Var gömde Jack sig?
2. Där skulle Jack sälja kon.
9. Hönan lade guld ---
10. Det som Jack kände lukten av.

#### VÅGRÄT

3. Det som Jack fick från den gamle mannen.
4. Ett instrument som Jack stal från jätten.
5. Så många bönor fick Jack av jätten.
6. Verktyg som Jack högg ner bönstjälken med.
7. Jack och hans mor blev --- med hjälp av hönan.
8. Vad växte det utanför Jacks fönster?
11. Jätten var .... på Jack.

# MARINAS KLASSRUM



Tack för att du har laddat ner mitt material.

- Det är tillåtet att använda mitt material för privat bruk och enskilda klassuppsättningar.
- Vill du dela med dig av materialet till kollegor ber jag dig att hänvisa till min sida på skolmagi.se
- Inspireras av materialet men du får inte bearbeta eller ändra i materialet.
- Du får inte använda materialet eller bilderna för att sälja det vidare.

Hoppas att du får användning av detta i din undervisning.

Bilderna har jag köpt från

