

TACK

Vad roligt att du har laddat ner mitt material!

Hoppas du får god användning av det!

Du får

använda materialet till dina elever. Du får använda materialet till din nuvarande klass och till dina kommande klasser. Vänligen respektera upphovsrätten.

Tagga mig om du lägger ut bilder:



@lindas.klassrum



@lindas.klassrum



@lindas.klassrum

Allt mitt material är skapat utifrån min planering och korrekturläst av minst 1 person.

Om du hittar fel i dokumenten, vänligen kontakta mig, Tack!

Du får inte:

Ta bort mina signaturer

- ändra något

- sälja vidare

- sprida vidare.

Jag kommer att sakna...

är tänkt att användas i slutet av terminen.

Du printar och ger eleverna sista skoldagen

eller när det passar.

Samma text i regnbågens färger. Använd olika färger

eller den färg som passar din klass bäst

Hoppas du har glädje av materialet!

AIR HUGS!



KONTAKT:

HEJ@LINDASKLASSRUM.SE

INSTAGRAM: @LINDAS.KLASSRUM

MITT MATERIAL FINNS PÅ WWW.SKOLMAGI.NU/STORE/LINDAS-KLASSRUM

Bilder och fonter från:



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!



Jag kommer att sakna...

era berättelser, era skämt, era kramar och era leenden, era skratt och era fnitter. Jag kommer att sakna ert sätt att tänka och lösa problem, era tokiga idéer, era röster när ni pratar, era danser när ni får dansa i klassrummet, er vilja att testa nya saker, era ögon när ni klarar sånt som ni inte trodde att ni skulle klara, era fantastiska frågor, er vänlighet, er fantasi och kreativitet.

Jag kommer att sakna dig!

