

Åh nej, vätan rann nerför diskbänkskanten och ner på golvet. Sofia skyndade sig att hämta hushållspapper för att torka upp alltihop.

-Vad ska jag nu dricka till frukosten?, tänkte hon ledsamt.

Sofia slängde förpackningen och det genomblöta pappret i återvinningen. Sedan satte hon sig på en av köksstolarna och funderade.

Frågor:

1. Vad var det som Sofia torkade upp?
2. Hur vet du det?



DRA SLUTSATSER

Scoutledaren tittade upp mot himlen och muttrade något för sig själv. Sedan tittade han på kartan igen.

-Nu går vi, ropade han till gruppen av trötta barn som väntade på att han skulle hitta rätt väg tillbaka till klubbstugan.

-Ju fortare desto bättre!

Frågor:

1. Hur tror du att scoutledaren kände sig?
2. Varför tror du det?



DRA SLUTSATSER

Klockan var kvart i nio på söndagskvällen. Niklas stirrade på det tomma papper framför sig. Sedan tittade han på alla böcker om medeltiden som låg huller om buller på hans säng. Niklas suckade djupt.

Frågor:

1. Varför tror du att Niklas suckade?
2. Vad får dig att tänka så?



DRA SLUTSATSER

Aj! Esther hade ramlat, igen. Hon rös till och ställde sig upp för fjärde gången. Sedan fick hon syn på sin brorsa. Han vek sig smidigt baklänges. Han fick allting att verka så enkelt.

Frågor:

1. Vad är det Esther försöker göra?
2. Hur vet du det?



DRA SLUTSATSER

Humlan galopperade vilt över ängen. Nu skulle hon hem. Hon försökte skaka av sig sadeln som hon bar på ryggen, men den ville inte ramla av. Tränset hade hon som väl var fått av sig snabbt.

Frågor:

1. Vad är det som har hänt?
2. Hur vet du det?



DRA SLUTSATSER

Imorse ringde väckarklockan alldeles för tidigt. Jakob hade försökt gnugga sömnen ur ögonen, men de hade varit som fastklistrade. Han hade omedelbart fallit i djup sömn igen. Han hade inte vaknat förrän lång fram på förmiddagen och då hade han vaknat med ett ryck.

Frågor:

1. Varför vaknade Jakob med ett ryck?
2. Vad får dig att tänka så?



DRA SLUTSATSER



det var en gong en liten gumma Guman hadde en liten kat. katten hade en lån lurvig svans. Katens svanns kitlade gumans näsa där hon låg ock såv. Då började gumman at nysa. Hon nös så kraftfullt att hon vaknade me et ryk. Katten jamade och jik därifrån med svansen hökt i vedret



En morron ner ja justt hade vaknat, komm min hund inhopande och la sin mjuka nos bredvid min halls. Hon gnyde lite och vifftade upfodrande på sinn lurrviga svans. Dett här va henness sett att visa att honn ville gå ut Jag gnugade mina ögon och klev ur sengen. Sedan tog ja på mej min morgonräck, hämtade koplett och tog enn promenad.



Igår skolan började igen efter påsklovet. Det kul var att alla träffa kompisarna och att igång sätta med vardagliga det jobbet över efter en veckas ledighet. En del mina vänner varit hade och hälsat på släktingar, varit utomlands eller i fjällen och skidor åkt, men inte jag. Jag hemma hade varit och lekt med mina husdjur.



För många, många år sedan jag var i USA. Jag hos en familj bodde som hade små tre barn. Jag till hjälpte att ta hand om familjens barn yngsta. Han Justin hette och ett var riktigt litet busfrö. Han tyckte om skrämna mig och brukade sig ställa bakom ett hörn och fram hoppa när gick jag förbi hörnet. När hoppade till jag, skrattade han så att han nästan kiknade.



Höggst ovan molnen ligger et sagorike. Där bor det juva älvor och förferliga troll. Älvorna tycker mycket om att hoppa på de flufiga molnet, men då blir trollen arja och skriker åt elvorna att de moste sluta hopa. Trollens dundrande röster jör att oskan går och det börjar spörena. Då måste älvorna sluta att hoppa och hita tack över sina huven.



Märta i sin box står och slött tuggar på en hötott som just hon plockat ur upp höhögen på golvet. Tittar hon ut genom boxgallret och ser något att händer ute på gårdsplanen. Det visst är hennes tvåbente skötare som på väg är in istallet. Han har något rött i handen. Kan det vara...? Ja, det är det! Ett rött, saftigt äpple! Märta snabbt mumsar sig i det och sina spetsar öron.





# Facit

Det var en gång en liten gumma. Gumman hade en liten katt. Katten hade en lång och lurvig svans. Kattens svans kittlade gummans näsa där hon låg och sov. Då började gumman att nysa. Hon nös så kraftfullt att hon vaknade med ett ryck. Katten jamade och gick därifrån med svansen högt i vädret



En morgon när jag just hade vaknat, kom min hund inhoppende och la sin mjuka nos bredvid min hals. Hon gnydde lite och viftade uppfodrande på sin lurviga svans. Det här var hennes sätt att visa att hon ville gå ut. Jag gnuggade mina ögon och klev ur sängen. Sedan tog jag på mej min morgonrock, hämtade kopplet och tog en promenad.



Igår började skolan igen efter påsklovet. Det var kul att träffa alla kompisarna och att sätta igång med det vardagliga jobbet efter över en veckas ledighet. En del av mina vänner hade varit och hälsat på släktingar, varit utomlands eller i fjällen och åkt skidor, men inte jag. Jag hade varit hemma och lekt med mina husdjur.



För många, många år sedan var jag i USA. Jag bodde hos en familj som hade tre små barn. Jag hjälpte till att ta hand om familjens yngsta barn. Han hette Justin och ett var riktigt litet busfrö. Han tyckte om att skrämma mig och brukade ställa sig bakom ett hörn och hoppa fram när gick jag förbi hörnet. När jag hoppade till, skrattade han så att han nästan kiknade.



Högt ovan molnen ligger ett sagorike. Där bor det ljuva älvor och förfärliga troll. Älvorna tycker mycket om att hoppa på de fluffiga molnen, men då blir trollen arga och skriker åt älvorna att de måste sluta hoppa. Trollens dundrande röster gör att åskan går och att det börjar spöregna. Då måste älvorna sluta att hoppa och hitta tak över sina huvuden.



Märta står i sin box och tuggar slött på en hötott som hon just har plockat upp ur höhögen på golvet. Hon tittar ut genom boxgallret och ser att något händer ute på gårdsplanen. Det är visst hennes tvåbente skötare som är på väg in i stallet. Han har något rött i handen. Kan det vara...? Ja, det är det! Ett rött, saftigt äpple! Märta mumsar snabbt i sig det och spetsar sina öron.

